

België-Belgique  
P.B.  
3620 Lanaken  
12/2636

# Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



V.U. Benny Sohl  
Azaleastraat 13  
3620 Neerharen

Verschijnt driemaandelijks  
Jaargang 18 nr. 2  
April - juni 2007  
Afgiftekantoor

## Voorwoord

Beste mensen,

De zomer nadert alweer met rasse schreden, en dus denken we al aan het bouwkamp in juli ! Zoals elders ook te lezen is gaan we dit jaar naar het Oranjehuis in Kortrijk, waar we ooit al eens gewerkt hebben. Het Oranjehuis houdt zich bezig met de begeleiding van probleemjongeren. Tijdens het vorige kamp in 1993 werd er heel wat gebouwd en verbouwd, vooral in het oude café dat net gekocht was en waar de oude vloeren helemaal verzakt waren. Die lagen er toen snel uit en toen we vertrokken mochten we trots zijn op het geleverde werk ! Hopelijk wordt het project van 2007 even goed als dat van toen... Verderop in dit blaadje vind je een uitnodiging voor dit bouwkamp.

Een andere lokatie waar menigeen aan een bouwkamp heeft meegedaan is Munte. Om te kijken wat daar door hen mede met onze hulp is verwezenlijkt, organiseert Telebouworde Limburg een uitstap naar de Christoforusgemeenschap in Munte. Ook hierover vind je meer in deze editie van het Contactblaadje.

Voorts vind je verderop in dit blaadje ook nog wat uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de Sint-Vincentius vereniging, de kalender van de activiteiten voor de komende maanden en een verslag van onze deelname aan de actie 'Proper Straatbeeld'.

Veel groetjes,

Johan Engelen,  
Voorzitter

# Sint-Vincentius

Zoals jullie al konden lezen in een eerder Contactblaadje is Luk Poismans ook voorzitter van Sint-Vincentius Lanaken. Hij schreef voor ons een mooi stukje geschiedenis over de stichter en de inspirator van zijn vereniging.

## **Wie is de stichter van Sint-Vincentius en wat is het universele doel ?**



*Frédéric Ozanam wordt op 23 april 1813 geboren in Milaan.*

In 1831 is Parijs een schitterende, intellectuele hoofdstad waar romantisme overheerst; tegelijk is het een smeltkroes van ellende, met niet minder dan 300.000 behoeftigen. In de arme buurten zijn de smalle straatjes, zonder riool noch goot of voetpad, overbelast met mest en bebouwd met ongezonde huizen. In 1832 breekt cholera uit en sterven er 20.000 inwoners! Daarbij kent de stad bloedige onderdrukking en arbeidersopstanden, die Frédéric Ozanam drie jaar lang meemaakt. Deze toestanden zullen hem diep aangrijpen. Des te meer omdat de jonge student, die het katholieke geloof vurig verdedigt, de verwijten moeilijk kan verwerken die geestelijken en gelovigen te horen krijgen omtrent hun onverschilligheid voor de armen. Op 23 april 1833, op zijn twintigste, sticht Frédéric Ozanam samen met Emmanuel Bailly en vijf andere bevriende studenten de Sint-Vincentius a Paulo vereniging. De medewerking van Zuster Rosalie, Dochter der Liefde, zal een doorslaggevende invloed hebben op de ontwikkeling van deze nieuwe Vereniging. Nog in 1833 wordt Frédéric Ozanam innig bevriend met Pater Lacordaire, die met uitmuntende welsprekendheid een humaan, liberaal katholicisme predikt dat nauwer bij het evangelie wil aansluiten.

Voor Frédéric Ozanam is de republikeinse leuze "Liberté, Egalité, Fraternité" een moderne vertaling van de geest van het evangelie. Met zijn luciditeit en moed is hij Karl Marx ruim vóór wanneer hij verklaart: "Er is sprake van uitbuiting als de meester de arbeider beschouwt ... als een instrument dat zoveel mogelijk moet dienen tegen de laagst mogelijke prijs. Maar uitbuiting van de mens door de mens is slavenhandel..."

En verder: "Er zijn veel mensen die teveel hebben en nog meer willen; maar er zijn er veel meer die niet eens het broodnodige hebben... Tussen deze twee klassen mensen, komt er een strijd..." Hij is overtuigd dat enkel democratie en sociaal katholicisme de samenleving kunnen veranderen zodat de armen beschermd zouden zijn. In 1841 trouwt hij met Amélie Soulacroix. Samen hebben zij een dochter, Marie. In 1846 is hij houder van een leerstoel op de Sorbonne, het hoogtepunt van zijn carrière! Maar de ziekte waar hij aan zou sterven begint te knagen. In 1853 wordt hij stervend naar Pisa teruggebracht en hij overlijdt op 8 september te Marseille. Hij rust vandaag in de kerk "Saint-Joseph des Carmes" te Parijs.

Op 22 augustus 1997, in de Notre Dame kathedraal te Parijs, sprak Zijne Heiligheid de Paus Johannes-Paulus II plechtig de zaligverklaringsformule uit voor Frédéric Ozanam.

Sedert haar oprichting in 1833 heeft de Sint-Vincentiusvereniging haar conferenties over de hele wereld verspreid. Vincentiaanse werken vindt men vandaag verspreid over vijf continenten en in niet minder dan 140 landen. Dit verleent de uitdrukking van Frédéric Ozanam - "*Ik zou een netwerk van naastenliefde rondom de wereld willen spannen*" - een nieuwe dimensie van universaliteit. Met de bekommernis om elkeen hulp te verlenen, "*...welke ook zijn godsdienst, overtuiging, huidskleur, oorsprong, ras of kaste*" zei Frédéric Ozanam. Daar bovenop zorgen verbroederingsacties tussen conferenties van geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden voor hechte banden van solidariteit en bijstand.

## **Wie is Sint-Vincentius, inspirator van Ozanam ?**



Vincentius wordt op 24 april 1581 in het dorpje Pouy in Zuidwest Frankrijk geboren. Hij is de derde zoon in het gezin van totaal 4 jongens en 2 meisjes. Zijn jongste jaren brengt hij door met het hoeden van een kleine veestapel van zijn vader. Het is in het gezin hard werken, waarmee net het dagelijks brood kan worden verdiend. Op 19-jarige leeftijd wordt hij tot priester gewijd en studeert hij vervolgens aan de universiteit. In 1612 wordt hij pastoor in een voorstadje van Parijs. Hij is dan ook huiskapelaan en leraar bij graaf Emmanuel de Gondi, generaal van de galeislaven. In 1614

sticht hij de eerste 'Confrérie de la Charité', een damesgezelschap, een initiatief van Vincentius om planmatig armenzorg en zielzorg te geven. Drie jaar later volgt de oprichting van de mannelijke tegenhanger. In Marseille realiseert Vincentius een ziekenhuis voor galeislaven met behulp van de hertogin van Aiguillon. Deze hertogin neemt actief deel aan alle werken van liefdadigheid van Vincentius à Paolo en helpt hem met haar grote rijkdom veel te verwezenlijken.

In 1625 sticht Vincentius de Congregatie van de Missie, de Lazaristen, zo genoemd naar het moederhuis St. Lazare in Parijs, onder andere ter vorming van de geestelijkheid. Evenals de Zusters krijgen ook de Lazaristen als opdracht mee bij voorkeur de arme en kleine medemens te dienen. Vandaar het devies van de Lazaristen: 'Hij heeft mij gezonden om -in woord en daad- aan armen het evangelie te brengen'. Ook voor de leken betekent Vincentius veel; hij bevordert sterk dat zij in bijeenkomsten geestelijke oefeningen houden.

Samen met Louise de Marillac sticht Vincentius in 1633 de Filles de la Charité (Dochters der Liefde). Dit was een opmerkelijk initiatief, want deze "dochteren" trokken zich niet, zoals gebruikelijk, terug achter kloostermuren, maar legden zich toe op de zorg voor thuiszittende armen, gezinnen, kinderen, vondelingen en zieken en op andere activiteiten die tot dusverre niet in combinatie met elkaar werden uitgevoerd.

Vincentius à Paolo kende heel goed 'het Latijn van Rome' en daarom vermeed hij nauwkeurig woorden en uitdrukkingen, die een verwarring van zijn stichtingen met de tot dan toe bekende 'Orden' in de hand zouden kunnen werken. Dit allemaal om de bewegingsvrijheid naar de armen toe veilig te stellen. Daar ging het Vincentius om: de armen beter te kunnen dienen.

Vincentius staat Koning Lodewijk XIII op zijn sterfbed bij. Later neemt hij Lodewijks weduwe op in de Raad van Wetenschappen. Hij is dan 'caritasminister', die delen van het land voor de hongersnood behoedt, die hulp verleent aan oorlogsslachtoffers en vluchtelingen en die een gaarkeuken opricht in Parijs.

Vincentius à Paolo sterft op 27 september 1660 in Parijs en is begraven in de kerk St. Lazare te Parijs. Paus Clemens XII verklaart hem in 1737 heilig.

*Door Luk Poismans voorzitter Sint-Vincentius Lanaken (bron : samenvatting teksten St-Vincentius Brussel)*

## Bouwkamp Heule

"De heerlijkheid van Heule" = Bouwstenen voor het vrijwilligerswerk

De vreugde van Telebouworde Neerharen en de  
"Heerlijkheid van Heule" = zuurstof voor mens en milieu!



De vakantie van 15 juli tot 4 augustus 2007 kan wonderen doen voor deze vierkantshoeve die bekend staat als de "Heerlijkheid van Heule". 't Hof van Heule moet het kloppend hart worden van een project in de sector van de bijzondere jeugdbijstand. Het grote werk voor de vier gastenverblijven waar jongeren of gezinnen in een crisissituatie even tot rust komen moet in juli 2007 starten met mmv Telebouworde Neerharen!

### **Zij die luisteren naar mijn lied**

*Zij die luisteren naar mijn lied  
jullie - vrijwilligers, jong en oud - jullie ondank dulden wil ik niet  
maar aan jullie moed dat geen twijfel biedt.*

*Zij die beminden of nog beminnen,  
die zijn blij met menige zinnen.*

*De "Heerlijkheid van Heule hebben alles te winnen,  
want zij zijn nu door passie beroerd  
hun hart werd door liefde ontroerd.*

Met het project Hof van Heule wil de vzw Oranjehuis haar visie verder doortrekken en versterken. Als antwoord op de toenemende individualisering en specialisering in de samenleving en ook in de hulpverlening zelf, willen we een plaats van 'ont-moeting' creëren. We nemen initiatief om zelf samenleving te vormen door via biologische landbouwactiviteiten een positieve interactie tussen onze jongeren en de lokale buurt en gemeenschap mogelijk te maken.



**in een tuin met bloemen en bijen.  
Daar trof ik "Tinneke van Heule" ons maatje aan;  
Zij zong voor, ik werkte zingend na!**

**Nu verwachten we - dat jullie met z'n allen met vriend en vriendin en met werklust, samen met Jef en Telebouworde naar de Heerlijkheid komen!**

En kennismaken met Stan en Katleen, de boer & boerin van het hof in de Zeger van Heulestraat.

Voor info en inschrijving : bel Jef Gerets op 089/71.56.87. of mail naar [info@telebouworde.be](mailto:info@telebouworde.be) voor eind juni 2007. Tot in juli !

*Tekst en concept art : Roland Verstraete*

## 1 juli 2007 : uitstap Munte

Op zondag 1 juli 2007 plannen we een busuitstap naar de Christoforusgemeenschap in Munte. Dit is een woon- en werkgemeenschap voor volwassen mannen en vrouwen met een mentale handicap. Hun visie is gebaseerd op de antroposofische leer van Rudolf Steiner. Naast aandacht voor de individuele groei en het leven in gemeenschapsvorm, wordt ook veel belang gehecht aan de verwantschap met de natuur, de planten en de dieren. Zo heeft bijvoorbeeld Telebouworde meegeholpen bij de aanleg van een rieten veld om afvalwater op een natuurlijke manier te zuiveren zonder tussenkomst van chemicaliën e.d.

De samenwerking tussen de Christoforusgemeenschap en Telebouworde Limburg begon al vele jaren geleden. In 1989 is er begonnen met de verbouwing van een oude hoeve tot woon- en werkhuis. In 1999 zijn we dan gestart met de verbouwing van de Handboog, een tweede woonhuis. En de samenwerking loopt nog steeds verder. Jef is eind maart nog een week naar het verre Munte gegaan om er te helpen bij allerlei werkzaamheden. Maar de hulp komt ook in de andere richting. Al vele keren zijn ze naar Neerharen gekomen om ons te helpen bij papierophalingen, waarvoor onze welgemeende dank.

**Medewerkers die hen beter willen leren kennen, willen weten hoe het met hen gaat, nieuwsgierig zijn naar de laatste vorderingen aan de Handboog of gewoon oude herinneringen willen ophalen, worden van harte uitgenodigd om met ons mee te reizen naar Munte op zondag 1 juli.**

Houd deze datum alvast vrij in jullie agenda !

Meer informatie over de Christoforusgemeenschap kan je alvast vinden op [www.christoforusgemeenschap.be](http://www.christoforusgemeenschap.be).



## Actie Proper Straatbeeld

Op 17 en 18 maart werd opnieuw de Actie Proper Straatbeeld georganiseerd. Ook in Lanaken hebben weer vele verenigingen en scholen hun best gedaan om berm en straten op te ruimen. Telebouworde Limburg was zoals altijd weer van de partij. Voor de 11<sup>e</sup> keer al trouwens.

Met zo'n 16 man waren we dit jaar. Op 17 maart omstreeks 9u00 was het verzamelen geblazen in de Sleutel. Nadat iedereen zich voorzien had van veiligheidsvestjes, handschoenen en vuilzakken en van Jef de nodige instructies had gekregen, vertrokken we met de ophaalwagens.



netjes bij.

We hebben veel opgehaald. Vuilzakken vol zwerfvuil. Blikjes, flessen, luiers, zakjes, aluminiumfolie, papier, ... Zelfs een friteuse, een bankstel, blokken, platen en veel oude autobanden. Het weer was niet echt meegefallen. Wind en motregen maakte het ons niet gemakkelijk. Maar we hebben het toch maar weer gedaan. En vooral ... de straten en berm en liggen er weer

In totaal hebben we ongeveer 25 km opgeruimd. Van de gemeente krijgen we hiervoor een vergoeding. Het opgebrachte geld zullen we gebruiken om de werking van De Sleutel te garanderen zodat kansarmen uit Lanaken en omstreken hier nog lang terecht kunnen voor meubels, huisraad en kleding.

Aan allen die hebben meegeholpen aan deze actie : een welgemeende dankjewel voor jullie vrijwillige inzet !!!!! Niet alleen kansarmen worden geholpen, maar ook het milieu vaart er wel bij.

*Verslag : Inge Verheyen*

## Familienieuws

*Achter tranen van verdriet  
Schuilt de glimlach van herinnering*

Op 2 januari 2007 overleed geheel onverwacht Antoine Verhelle. Antoine is de broer van Erik die regelmatig met ons mee papier ophaalt.

Op 11 februari 2007 moesten we afscheid nemen van mevrouw Sjaan Van Maren, weduwe van Jan Kuijpers. De familie Kuijpers was vroeger heel actief betrokken bij de werking van de Sleutel.

## Rechtzetting

Ondanks alle zorgvuldigheid is er in het vorige Contactblaadje een fout geslopen. In het verslag van de herdenkingsviering van december 2006 hebben we Gaby Collette vergeten te vermelden. Ook zij heeft meegeholpen bij het voorbereidende poetswerk voor de herdenkingsviering. Ze komt trouwens regelmatig een dagje meehelpen in De Sleutel.

## Agenda april – juli 2007

**Zaterdag 14 april 2007, 9u00**

Papierophaling in Neerharen, Boorseme en Uikhoven.

**Zaterdag 12 mei 2007, 9u00**

Papierophaling in Opgrimbie, Boorseme en Uikhoven.

**Zaterdag 9 juni 2007, 9u00**

Papierophaling in Neerharen, Boorseme en Uikhoven.



**Zondag 1 juli 2007, 8u30 De Sleutel**

Uitstap naar de Christoforusgemeenschap in Munte.

**Zaterdag 14 juli 2007, 9u00**

**Opgepast ! Extra grote ophaling wegens zomerkamp van de scouts !** Papierophaling in **Neerharen**, Opgrimbie, Boorseme en Uikhoven

**Zondag 15 juli tot zaterdag 4 augustus 2007**

Bouwkamp "Hof van Heule" in Heule (Kortrijk)

Voor info en inschrijving bel Jef Gerets 089/ 71.56.87

## Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !  
Stuur naar : [info@telebouworde.be](mailto:info@telebouworde.be) of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 juni 2007**.

## Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?  
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !  
Rekeningnummer 735-3620362-19

## **Telebouworde Limburg vzw**

[www.telebouworde.be](http://www.telebouworde.be)  
info@telebouworde.be  
Rekeningnr.: 735-3620362-19

De Sleutel  
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen  
089/71.75.13

Telebouworde Neerharen  
Jef Gerets  
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen  
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt  
Jan Reyskens  
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen  
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden  
Permanente Bouwgezellen  
Kapelstraat 73 3550 Heusden  
011/43.30.61

## **Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar**

[www.bouworde.be](http://www.bouworde.be)  
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven  
016/25.91.44

## **Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar**

[www.herender.be](http://www.herender.be)  
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 Leuven  
016/25.91.45

## **Adreswijziging**

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :  
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen  
of via email op [info@telebouworde.be](mailto:info@telebouworde.be)